

TOP-TÆMMER DYSTEN

York ventede til roen var faldet over flokken af Tæmmere, før han tøvende trådte frem på scenen. De skeptiske blikke fra hundredvis af gule Tæmmer-øjne føltes tyngende for hvert skridt. Det var på dette sted, hans far havde stået så mange gange før med det ene prægtige bæst efter det andet, og nu var det Yorks egen tur til at bevise, at han var søn af Tork den Utrolige. Top-Tæmmeren over dem alle.

“Ærede Tæmmere!” Begyndte York. Han talte sine indøvede replikker til perfektion, langsomt og fattet. Det var dette øjeblik han havde ventet på. Intet måtte gå galt. “I aften skal I se et vidunder intet mindre end utroligt. Jeg har rejst dybt ind i Djænglen, måske dybere, end nogen anden før har været, og med mig tilbage har jeg noget helt særligt.” York løsnede knuden på stofbylden, der hang over hans skulder. Et æg kom til syne under det grove stof.

“Det her er ikke et hvilket som helst æg. Det er et æg fra en blomfugl!”

Et suk af ærefrygt gik gennem publikum. Alle klanens øjne havde fokus på ham. Han havde dem præcis, hvor han ville.

“Nu er det din tur lille ven. Kom ud og spark hale på dem allesammen,” Hviskede han til ægget næsten uden at bevæge læberne.

York så igen mod sit publikum.

“... Og i aften skal I være vidner til det helligste møde mellem tæmmer og bæst: Det Første Blik“



Han løftede ægget højt over hovedet og drejede det rundt, så alle blandt publikum kunne se. Så hev han ægget tæt ind til sig og prikkede det blidt med sin finger. Prik Prik. Han ventede. Lidt efter lød der to bløde prik inde fra ægget. Han gentog, denne gang lidt hårdere. Prik, prik. Blomfugleungen indeni ægget returnerede.

“Sådan lille ven, godt gået. Bare prik lidt hårdere!” Hviskede York til ægget. Prik Prik. En tynd revne kom til syne i skallen. Prik, prik. Revnen voksede sig større. Prik, prik, prik, prik. Ægget vibrerede i Yorks hænder og med ét knækkede æggeskallen. York glemte alt om sit publikum, mens han stirrede intenst på ægget. Tæmmer-klanens mumlende stemmer mudrede sammen til et dundrende ekko, der blandede sig med hans bankende hjerteslag. Han turde ikke blinke i frygt for at misse dette enestående øjeblik.

Prik, prik, prik. Et par æggeskaller faldt på jorden og York kunne endelig se ind i ægget. Det lille bæst vred sig derinde, og gjorde klar til at sprede sine vinger og ryste sine regnbuefjer fri for æggesnask. Prik, prik, prik. En revne sprækkede hele vejen over midten på ægget, så York kunne løfte toppen af ægget til side, som låget på en gryde. Hans hjerte dundrede, da han lagde poterne på æggelåget og langsomt løftede det til side.

En bølge af varme kuldegysninger rullede over York, da hans øjne mødte det nyfødte bæst og de delte ‘Det Første Blik’. Men øjnene, der stirrede tilbage på ham, tilhørte ikke en plysset, regnbuefarvet blomfugleunge. Slet ikke. Øjnene var blinde og bleggule og faktisk var de slet ikke øjne, men pulserende bylder, der dryppede med slimet pus. Byldeerne stak frem fra en ham af sort læderhud, som uhyggelige stjerner på en kulsort nattehimmel. Væsenet var en orm. En krybende, rynket orm, hvis lange krop vikled sig om sig selv.

Senere navngav York bæstet for 'Lavaorm' på grund af sin evne til at æde sig igennem, hvad som helst, men i dette øjeblik kunne han ikke gøre andet end at stirre på misfosteret i æggeskallen. Det plaskede rundt i den klumpende suppe, som nødvendigvis måtte være resterne af den oprindelige blomfugleunge. Publikums tilråb dunkede i ørerne, men York var lammet. Alt, han kunne gøre, var at stirre i rædsel på den byllede parasit, og først da Fru. Huffskis velkendte stemme tordnede over mængdens larm, kunne han vriste blikket fri.

“YORK! Hellige himmel, så vis os dog det pokkers bæst!” Yorks første instinkt var at gemme den klamme orm væk. Langt væk. Så det gjorde han. Han klappede ægge-låget I med et smæld og holdt ægget tæt ind til kroppen.

“Alsåååå, øh! Ser I, det er virkelig et majestætisk bæst, men... øhm ... den sover, og vi må hellere lade være med at vække den.”

Han bakkede baglæns mod scenens bagside, mens hans publikum ændrede karakter. Hvor der før havde været forventningsfulde smil, kom der nu skuffede tilråb.

“VIS OS FUGLEN” råbte en ældre kvinde.

“BEDRAGER” skreg en anden.

“SPILD AF TID“ Lød det fra en tredje.

De gule øjne omkring ham lynede og ægget mellem hans hænder sitrede. Lavaormen indeni var ængstelig for at slippe ud og York måtte knue ægget til brystet for at den ikke undslap. Han gik baglæns med hastige skridt og nåede bagscenens kant, kun for at møde et et par stærke hænder mod sin ryg. Han behøvede ikke engang kigge.

“Ikke så hurtigt Dorkie, vis dem nu det skide bæst.“ Casparr skubbede York hårdt i ryggen. Han tog et par klodsede, snublende skridt frem, og i sit forsøg på at genvinde balancen, mistede han grebet om ægget. Lavaormens slimsuppe skvulpede, da ægget fløj gennem luften, inden det landede med et vådt, knusende brag på scenekanten. Ormen lå blottet for hele klanen. Den vred sig i hidsige, små ryk, og sendte kaskader af klam suppedas på de publikummer, der stod nærmest. Og så bredte den sig. Latteren. Den kom galoperende som en hånlig bølge fra de bageste rækker, og ramte York lige midt i ansigtet som en våd karklud. Tæmmerne skraldgrinede, for ormen, der plaskede rundt foran dem lignede på afstand blot en harmløs slugge, som York havde proppet ind i ægget. Men deres smil stivnede omgående, da ormens hoved flækkede og som en blomst åbnede sig i seks flænger, der afslørede et utal af sylespidse tænder omkring et tomt gab. Latteren døde ud

og blev erstattet af den følelse, som allerede knugede i Yorks bryst. Iskold rædsel og total stilhed.



TEGNEOPGAVE

KAN DU TEGNE EN BLOMFUGL?

1. *01*
Start med at finde et par stykker papir og en blyant.
2. *02*
Find billeder af forskellige fugle og planter i bøger eller på Google. Dem kan du kigge efter, når du tegner, men du kan selvfølgelig også finde på ting selv.
3. *03*
Nu skal du tegne skitser. Skitser er hurtige tegninger, der gerne må være 'grimme' og upræcise. Tegn skitser, hvor du kombinerer en fugl med en plante. Tegn så mange forskellige ideer, du kan - tegn minimum fire.

4. 04

Kig på alle dine skitser - hvilken er den bedste? Udvælg en skitse, og prøv at tegne den igen på forskellige måder. Kan du tegne en uhyggelig udgave? En fjollet udgave? En robot udgave? Find selv på flere ideer. Tegn mindst tre.

5. 05

Hvilken skitse er den bedste, du har tegnet? (Er du i tvivl, så kan du spørge dine forældre eller en ven). Tegn den flotteste igen på et nyt papir. Denne gang skal du gøre dig umage og gøre tegningen så god som mulig. Du må gerne bruge farver!!

6. 06

Hurra du er færdig! Del din tegning med mig på Instagram. Brug #OdysiaChallenge. Du kan også sende den som meddelelse på instagram til @odysiagram eller på min facebookside 'Lakserytteren'.